

Communicatie en communie

Over de samenwerking tussen
PKN gemeenten en migrantenkerken



Najaarsconferentie 1 november 2013

Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland

Communicatie en communie

Communicatie en communie. Interculturele en theologische verschillen maken het vaak ingewikkeld om samen kerk te zijn. In de Visienota van de PKN staat een nadrukkelijk appèl: zonder migrantenchristenen kunnen we geen kerk zijn. Maar wat betekent dat in de praktijk? Is het de bedoeling dat (alle) protestantse gemeenten migranten opnemen? Of dat (alle) protestantse gemeenten gaan samenwerken met een migrantenkerk? Nogal wat protestantse gemeenten hebben een kerkruimte verhuurd aan een migrantenkerk; is dat genoeg? Willen we eigenlijk wel meer en kunnen we dat wel? Willen de migrantenkerken eigenlijk wel iets met de protestantse gemeenten? En wat dan wel?

In verschillende steden zijn ervaringen opgedaan in de samenwerking met migrantenkerken. Vol idealisme is men begonnen, maar niet altijd leidde dat tot positieve ervaringen. Er blijkt verschil te zijn in opvatting over ethische kwesties en geloven te zijn. Er zijn nogal eens praktische problemen, bijv. over (niet) opruimen, over het betalen van de huur, over geluidsoverlast. En dan is er de uitgesproken wens bij sommige migrantenkerken tot evangelisatie van Nederland, wat bij Nederlandse christenen irritatie kan oproepen.

Dit alles kan leiden tot de vraag "waarom zouden we eigenlijk nog iets met hen (moeten) willen?". Daar tegenover staan andere overwegingen: gedachten over de eenheid van de kerk, de duidelijke Bijbelse opdracht tot gastvrijheid voor vreemdelingen, het besef dat we allen kinderen van één Vader zijn, de ervaringen van mensen dat contact met migrantenchristenen inspirerend en verrijkend is voor het eigen geloof.

Op de najaarsconferentie willen we, aan de hand van enkele concrete situaties, kritisch nadenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van samenwerking tussen protestantse gemeenten en migrantenkerken. Daarbij stellen we ons de vraag of we de Visienota van de PKN op dit punt kunnen onderschrijven. En we hopen meer helderheid te krijgen over de vraag, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan opdat zo'n samenwerking succesvol kan zijn.

Programma vrijdag 1 november 2013

- 09.45** Ontvangst, koffie/thee
- 10.30** Opening door Derk Stegeman, voorzitter Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland, adjunct directeur STEK Den Haag.
- 10.40** Lezing prof. Martha Frederiks. 'Samenwerking van migrantenkerken en protestantse gemeenten onder de loupe'.
- 11.00** Casus Rotterdam-Charlois: Bisshop Nana Opoku en Bert Davelaar nemen ons mee in hun proces van samenwerking in de Rotterdamse wijk Charlois. Madelon Grant, directeur SKIN Rotterdam, vertelt over de ontwikkelingen in de stad Rotterdam op het terrein van samenwerking tussen migrantenkerken en protestantse wijkgemeenten. Sylvia van Delden, gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland gaat met hen en de zaal hierover in gesprek.
- 11.30** 'SKIN en de Protestantse Kerk in Nederland': Anmar Hayali, coordinator van SKIN Nederland, gaat in op deze relatie.
- 11.45** Casus Amsterdam-Zuidoost. Ds. Jan van der Meulen vertelt over zijn ervaringen als predikant in Amsterdam Zuid-Oost waarin hij samenwerking zocht met Ghanese christenen.
- 12.00** Reacties van de deelnemers aan de conferentie.
- 12.15** Max Koffi, intercultureel communicatiedeskundige, reageert op de voorbeelden.
- 12.30** Gezamenlijke conclusies trekken voor alle steden en afsluiting, Derk Stegeman.
- 12.40** Lunch voor wie wil. De lunch wordt u aangeboden door de Vereniging Beraad Grote Steden in de PKN



Martha Frederiks, Hoofd Departement Filosofie en Religie Studies aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht



Anmar Hayali, coordinator SKIN (samen kerk in Nederland)



Max Koffi, Trainer en Projectmanager. 'Mensen en organisaties ondersteunen bij het overbruggen van cultuurverschillen'.

Waar: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2-A, Utrecht

Wanneer: vrijdag 1 november 2013

Hoe laat: u bent welkom vanaf 09.45 uur

Vervoer: bus 5, uitstappen halte Beethovenlaan vanaf station Utrecht CS tien minuten met de bus richting Kanaleneiland. Auto: er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor het Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2-A, Utrecht.

Opgave: stuur een e-mail naar: bgs@kerkelijkbureau.nl. Deelname is gratis voor steden die lid zijn van de Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland, anderen betalen 25 euro contant ter plekke. Geef u svp aan of u (gratis) mee wilt lunchen zodat we voldoende broodjes bestellen.

De Protestantse Kerk in Nederland is medefinancierder van deze conferentie.

www.verenigingberaadgrotedsteden.nl