

Het huis, de buren en het geloof

Over hoe de kerk in de stad woont

Voorjaarsconferentie vrijdag **22 april 2016**

Kerk-zijn in de stad, hoe doe je dat vandaag? En hoe doen anderen dat? We signaleren gemeenschappelijke uitdagingen en veel ervaringen om van te leren. Een middag over solidariteit bij het bewonen van het kerkelijk huis, over de omgang met de buren die anders geloven, en over woorden geven aan geloof. M.m.v. **Harm Dane, Martijn van Laar & Alper Alasag en Marleen Blootens**. Meer info workshops: z.o.z. Kom, deel en leer!

Programma

- | | |
|----------------------|--|
| 12.30 uur | Ontvangst, koffie/thee |
| 13.00 uur | Welkom en inleiding door Derk Stegeman, voorzitter Beraad Grote Steden en manager STEK Den Haag |
| 13.15 – 14.15 | Eerste ronde workshops |
| 14.15 – 15.15 | Tweede ronde workshops |
| 15.15 – 15.40 | Afsluiting en viering |
| 15.45 | Borrel |



Aanmelden: stuur een mail naar bgs@kerkelijkbureau.nl en vermeld daarin uw naam en de stad waar u kerkelijk betrokken bent.

Inschrijven workshops: op de dag zelf, vanaf 12.30 uur kunt u zich inschrijven voor 2 workshops. Vol = vol.

Locatie: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Organisatie: Vereniging Beraad Grote Steden in de PKN



Workshop 1: Huis

Reorganisatie en onderlinge solidariteit

In veel grote steden is sprake van concentratie en samenvoeging van wijkgemeenten. Hier en daar levert dit spanning op.

De vraag wordt gesteld: Hoe zit het nu met de solidariteit tussen (algemene) kerkenraad en wijkgemeenten, de wijkgemeenten onderling en die tussen de wijkgemeenten en pioniersplekken?

In Amersfoort zijn deze vragen de afgelopen jaren in een kwetsbaar proces doordacht en heeft men een (werk)model gevonden waarin algemene kerkenraad en wijkgemeenten elkaar ruimte geven en solidariteit waarborgen.

Dr. Harm Dane, voorzitter van de algemene kerkenraad van Amersfoort, gaat met ons in gesprek over het kwetsbare proces en de condities die ons verder kunnen helpen.

Workshop 2: Buren

Het interreligieuze netwerk

De interreligieuze dialoog is een kwestie van lange adem. Het is niet iets wat je er maar even bij doet. Vertrouwen, verbinden en versterken zijn sleutelwoorden in dit gesprek. Daar waar het interreligieuze gesprek van de grond komt, wordt ontdekt dat je in dit gesprek met de ander ook veel leert over jezelf.

In Rotterdam-Delfshaven wordt jaarlijks een goed bezochte cursus aangeboden voor moslims en christenen.

Ds. Martijn van Laar en **imam Alper Alasag**, beide werkzaam in Rotterdam, vertellen over hoe het zo is gekomen, over kansen en valkuilen... over wat we er zelf van kunnen leren.

Workshop 3: Geloof

Missionair en verlegen.....!?

‘Missionair’: voor de een is het hét woord voor geloofscommunicatie, voor een ander een containerbegrip waar men niet veel mee kan.

De kerk beseft meer dan ooit dat de wereld op de stoep staat. In woord en daad proberen veel gemeenten niet alleen een boodschap voor, maar ook een boodschap aan de wereld te hebben. Tegelijkertijd is er veel verlegenheid om zich naar buiten toe te presenteren. Waar dit gebeurt roept dit ook nogal eens vragen op over de eigen identiteit. Het zijn vragen die we zullen moeten toelaten en waarmee we ons moeten verstaan.

Ds. Marleen Blootens, predikant van de Eltheto-gemeente in Amsterdam, daagt ons uit om de verlegenheid voorbij te komen...

